

Fløng Operaforenings operarejse for 2018

5 dages flyrejse til Puccini's fødeegn, hvor vi skal opleve hans berømte opera: Il Trittico. Samt besøg i byerne Lucca, Pisa og Siena.

Nyd en sommerrejse i det smukke Italien og oplev en af de allerstørste italienske operaer.

Vi bor i området "Toscana" med ophold i den berømte kurby Montecatini Terme, ikke så langt fra Torre del Lago. Her afholdes den årlige festival - naturligvis med Puccinis operaer. Vi ser Il Trittico og dertil nogle gode seværdigheder rundt om i det smilende Toscana der kombinerer den smukke natur med kulturelle oplevelser og god italiensk mad. Det er som om, at det bedste af Europa er koncentreret i Toscana. Indenfor få kilometer finder man flere af verdens smukkeste byer. Man skal ikke gå langt i Lucca, Pisa eller Siena, før man betages af al deres skønhed.



Operaen I Torre del Lago

1.dag onsdag den 22.08. udrejse, Pisa og Montecatini Terme

Straks efter ankomst til Firenze kører vi mod Pisa, vi stopper på en vingård, hvor vi skal have frokost og smage den lokale vin. Efter frokost videre til Pisa, vi ser det "Skæve Tårn" dåbskapellet og domkirken, ligesom vi skal besøge Nationalmuseet San Matteo, indrettet i et smukt gammel kloster, her udstilles der skulpturer, keramik og malerier fra middelalderen. Sidst på dagen videre mod vort hotel i Montecatini Terme.

Mulighed for at komme op i det "Skæve Tårn" kr. 150,-

2.dag torsdag den 23.08. Siena

Kl. 09.00 busafgang til Siena. Vejen dertil går gennem nogle af Toscanas smukkeste landskaber med vinmarker og olivenlunde. Siena er ganske som et museum og endda et levende museum. Her er gotik på kirkerne, snævre gyder og stræder, store paladser og handelshuse opført af rige og førende købmænd. Alt er omkranset af en middelalderlig bymur. Udenfor muren finder vi sågar et fort, Medici-fortet.

Middelalderens kunst og arkitektur dominerer i høj grad byen, borgerne hæger om de århundreder gamle traditioner. Den største seværdighed er vel Rådhuset på den muslingskalsformede plads "Il Campo", en af de smukkeste pladser i verden.

Vi spiser frokosten på en af de mange spændende små spisesteder med toskanske specialiteter.

Efter frokost vil der være mulighed for at besøge "Pinacoteca Nazionale" (National billedmuseum). Dette museum rummer den største samling af Sienas malerier, herunder store mestre fra det 12. århundrede til den første halvdel af det 17. århundrede også værker malet på bladguld. Oplev værker af Duccio di Buoninsegna,

Simone Martini, Pietro og Ambrogio Lorenzetti og andre store kunstner fra Sienas Skole. Sidst på dagen er vi retur i Montecatini Terme

3.dag fredag den 24.08. Montecatini Terme. Operaoplevelse i Kurparken

Vi bor i en by, vi roligt kan kalde "smørhullet". Vi vandrer en dejlig bytur og fornemmer, at vi bor i en rigtig kurby; brede boulevarder og blomster, der pryder byen, fanger vore øjne overalt. Undervejs ser vi, hvordan vi på egen hånd finder rund i denne smukke kurby. Vi slutter vor tur med at tage Finicolaren til Montecatini Aldo hvor vi spiser en frokost på en af de spændende restauranter ligesom vi nyder den imponerende udsigt inden vi igen tager ned til Montecatini Terme. Resten af eftermiddagen rådighed.

Vi mødes i Kurparken først på aftenen til en festlig operaoplevelse, her skal vi høre uddrag fra flere af Puccinis berømte operaer.

4.dag lørdag den 25.08. Lucca, Puccinimuseet og Domkirken . Il Trittico

Først på formiddagen kører vi til Lucca er en af Toscanas smukkeste og mest charmerende byer. Byen opstod i antikken og er et mønstereksempel på romersk byplanlægning med lige gader, ovalt amfiteater og bymur.

Indtil år 1000 var Lucca hovedstad i Toscana, og siden var den en af Firenzes betydeligste rivaler. Byen er rig på monumenter og især kirkerne fra middelalderen er smukke og spændende. Lucca er Puccinis fødeby. Vi besøger Puccinis museum, hvor vi får et rigtig godt indblik i Puccinis liv. Hvis ikke du vidste noget om Puccini inden besøget, så ved du en masse nu. Vi skal også besøge endnu en af Lucca meget berømte bygninger nemlig Domkirken med bl.a. Luccas dyreste eje "Volto Santro" et krucifiks i cedertræ, vi ser også Tintoretto's "Den sidste Nadver". Frokosten spiser vi for egen regning. Først på eftermiddagen returneres til vort hotel i Montecatini Terme.

Vi mødes på vort hotel for at køre til Torre del Lago, hvor vi først skal spise middag og efterfølgende opleve Puccinis berømte opera Il Trittico under åben himmel.

5.dag søndag 26.08. Montecatini Terme og hjemrejse.

Vi nyder morgenmaden på vort hotel og bruger de sidste timer til at se de steder vi ikke nåede at se i byen inden vi kl. 12.00 samles til frokost.

Kl. 13.00 busafgang til Firenze lufthavn og flyver retur til Danmark.

Rejsefakta

Fly: Swiss Air på udrejse og Lufthansa på hjemrejsen

Afrejse: kl. 09.35 – ankomst til Firenze kl. 13.25

Hjemrejse: kl. 18.55 – ankomst til Kastrup kl. 22.50

Pris:

Pr. person i dobbeltværelse kr. 7.995,-

Tillæg:

Enkeltværelse kr. 800,-

Besøg i "det skæve Tårn" i Pisa kr. 150,-

Afbestillingsforsikring kr. 360,-

3 extra nætter i Montecatini Terme i DV kr. 895,-

3 extra nætter i Montecatini Terme i EV kr. 1.095,-

Ovennævnte pris er inkluderet: Fly tur/retur alle skatter og afgifter, 4 hotelovernatninger med morgenmad 1 hovedmåltid hver dag (4 x frokost og 1 x middag) nævnte udflugter samt 2 operabilletter i bedste halvdel. Der medfølger dansk turløder på hele rejsen.



Hotel Cavallo, Via Felice Cavallotti 116, I-51016 Montecatini Terme, tlf. + 39 0572 78288



Lucca



Kurparken I Montecatini Terme